



Beste familie, vrienden en betrokkenen,

Zoals u kunt zien heeft onze nieuwsbrief enigszins een nieuw uiterlijk gekregen. Dit is helemaal in lijn met de **nieuwe start** die deze periode op veel terreinen is gemaakt. Sinds een aantal weken hebben we een nieuwe **zondagsschoolgroep** en ook is het **regenseizoen** begonnen. Afgelopen week zijn de kinderen weer naar **school** gegaan en veel kinderen zijn overgegaan naar een volgende groep.

Ook landelijk is er weer een nieuwe periode ingegaan, na de afgelopen **verkiezingen** in januari.

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de afgelopen vakantie en kijken we vooruit naar een nieuwe periode.

Hartelijke groeten,
Paul en Laurentine Nijse

De **scholen** zijn weer begonnen! Dat betekent voor ons allebei weer verandering in werkzaamheden. Paul werkt weer meer in de kliniek, nu hij overdag niet meer met de kinderen werkt. Laurentine geeft geen **lessen** meer aan huis, maar doet dat nu weer in de bibliotheek. Daarnaast kunnen we allebei weer beginnen aan de **weeksluitingen** die we op de scholen geven. Daarover meer in een latere nieuwsbrief!



In Uganda kennen we geen seizoenen zoals winter of zomer. Wel kennen we **droge en regenseizoenen**. Twee keer per jaar hebben we een regenseizoen, twee keer per jaar een droog seizoen. In december en januari hebben we droge weken gehad, maar sinds een paar dagen is de temperatuur iets naar beneden en regent het regelmatig. Wij als **Nederlanders** kunnen het

Volgende keer de hele nieuwsbrief lezen?

Meldt u aan via paulnijse.nl/nieuwsbrief-aanmelden